

**Vraag het aan Morya****Aanvaard dat de ander anders is**

“Je zal zien dat er een vernieuwing komt wanneer mensen elkaar leren aanvaarden zoals ze zijn - de een de ander, de ander de een. Wanneer ze leren aanvaarden dat de ander anders is. Leren aanvaarden dat die ander in zijn anders-zijn een even grote schoonheid, diepte, schittering draagt.

Als je dit kan leren zien, zal je blij kunnen zijn met die ander hoewel die ander misschien totaal andere dingen formuleert en zegt dan jij, die toch heel mooi kunnen zijn.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”  
(uit hoofdstuk 3: ‘Een goddelijk plan van vernieuwing’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 59

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---